

## Succesverhaal van Ron van der Plas:

*Ron was 30 jaar bedrijfsleider van een slijterij. Toen werd hij om economische redenen ontslagen. Dat was niet persoonlijk bedoeld, maar hij moest het wel verwerken. 9 maanden en 150 sollicitatiebrieven later kwam hij in aanraking met de Participatiefabriek. Nu werkt hij bij de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam.*

### **Hart en ziel**

“Ik ben Ron van der Plas, 56 jaar en ben bijna 2 jaar werkloos. Ik had heel leuk werk, maar door reorganisatie ben ik op straat komen te staan. Ik ben 30 jaar bedrijfsleider geweest van een slijterij. In eerste instantie ben je boos. Ik heb me voor een bedrijf bijna 25 jaar met hart en ziel ingezet. Ik stond altijd klaar en dan word je gewoon aan de kant geschoven. Het was een economische kwestie, niet persoonlijk gericht en dat moet je verwerken. Ik vond het best lastig, zeker de eerste tijd. Gelukkig had ik thuis goede opvang. Ik heb twee kleine kinderen, dus ja, daar ging alle aandacht naartoe. Ik deed toen en nog steeds wat op de school van mijn kinderen, maar op gegeven moment ga je toch dingen missen.”

### **Iets doen**

“Ik heb eerst 9 maanden zelf geprobeerd aan het werk te komen, eigenlijk alleen in de detailhandel. Daar heb ik mijn hele leven gewerkt, dus denk je dat je daar weer aan de bak komt. Maar het lukte mij niet. 150 brieven geschreven, ik werd nooit uitgenodigd. Op een gegeven moment dacht ik: het gaat niet goed zo, ik moet iets doen.”

### **Grotemensenwereld**

“In april ben ik bij de Participatiedag geweest om workshops te volgen en dat vond ik leuk. Je ontdekt hoe je ook op een andere manier kunt solliciteren. Ik ben de Participatiefabriek op twitter gaan volgen en op een gegeven moment zag ik de advertentie ‘leermeester gezocht’. Hoe ze werken sprak mij aan: je geeft wat en je krijgt wat. Met de projectleider van de Participatiefabriek gesproken en inmiddels ben ik bijna een jaar leermeester Beheer Administratie en Horeca. Dat vind ik geweldig om te doen. Het is heel hectisch. Stil zitten kan niet, want ze trekken aan alle kanten aan mij. Ik assisteer ook bij de kidsclub en iedereen die wat nodig heeft weet mij te vinden. Zo kom je weer een beetje in de grotemensenwereld. Het was best moeilijk om uit te vinden hoe alles werkte. Inmiddels is dat geen probleem meer en nu sta ik op het punt om dingen los te laten, omdat ik die baan heb gevonden.”

### **Welke kant op**

“Hoe? Je gaat vacatures zoeken en via al de trainingen bij de Participatiefabriek ontdek je welke kant je op wilt. Ik heb altijd al gezegd dat ik het beheren van de winkel en de voorraad eigenlijk misschien nog veel leuker vond dan de verkoop: ervoor zorgen dat de winkel er netjes uitzag,

alles geordend was, dat de klanten alles konden vinden. Bij de Participatiefabriek ging ik nadenken welke kant ik nog op kon. Dat was inderdaad conciërge, huismeester, facilitair beheerder of sociaal beheerder. Ik ging gericht zo'n baan zoeken en zag de advertentie, dus niet via mijn netwerk. Ik moest wel EHBO hebben, dat had ik nog niet, inmiddels wel.”

### **Kleine reparaties**

“Dus, ik ben er klaar voor: het is een parttime baan voor gemiddeld 15 uur per week bij de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam. De taken zijn toezicht houden, de belangrijkste taak is EHBO, zorgen dat alles afgesloten is, kleine reparaties, alles op orde houden. Wij doen het met een team van 6 mensen. Het is geweldig! Ik ga ook in de weekends en 's avonds werken. Het is een seizoenbaan voor een half jaar, daarna mogelijk nog een half jaar. En mogelijk meer uren. Dat wil ik ook.”

### **EHBO**

“Het hele proces heeft lang geduurd, omdat de Jaap Edenbaan ervaren EHBO'ers zocht, maar die hebben ze niet gevonden. Johan en ik zijn nog geen ervaren EHBO'ers. Op termijn zou ik wel weer een vaste baan willen hebben, maar ik zie dit als een mooie stap. Ik doe hier ervaring op, ook binnen het EHBO-gebeuren, dus misschien dat er iets meer in zit in de toekomst.”

### **Yellow belt en Green belt**

“De Participatiefabriek heeft zeker geholpen. Ik heb nog nooit hoeven solliciteren. Je hebt geen flauw idee hoe het moet, het werkt toch heel anders dan toen en daar heb je gewoon hulp bij nodig. In het jaar dat ik bij de Participatiefabriek zit heb ik mijzelf duidelijk verder ontwikkeld. Ik heb twee cursussen gedaan, Sigma, Yellow belt en Green belt. Nooit verwacht dat ik dat kon. Mijn zelfvertrouwen is hier gigantisch gegroeid. Onze brief schijnt zo sterk te zijn geweest, van mij en Johan, dat wij daar op geselecteerd zijn. Het is een compliment voor onszelf en de Participatiefabriek.”

### **Hulp**

“Ik denk nu, dat ik eerder hulp had moeten zoeken. Vanuit het UWV krijg je wel trainingen, maar de Participatiefabriek doet veel meer. Veel individueler. Het UWV is gericht op zo snel mogelijk werk vinden en bij de Participatiefabriek kijken ze naar wat mensen kunnen en willen.”

### **Blijf jezelf**

“Blijf in ieder geval jezelf, dat vind ik heel belangrijk. Doe je niet anders voor dan je bent, dat is mijn advies. Ik doe mij niet anders of beter voor dan dat ik ben. Nee, ik ben zoals ik ben, dat is ook mijn motto!”

